

İNSANLIK İÇİN GELECEK PAKTI

Daejeon Siyasi Bildirgesi



İNSANLIK İÇİN GELECEK PAKTI

Dünyanın dört bir yanından yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin verdiği yetkiyle ve onlardan ilham alarak hazırlanan Pakt, Belediye-Sivil Toplum İstişareleri (*Town Hall*) sürecimizde aktif olan sivil toplum ortaklarının girdilerinden faydalanmış ve Dünya Sekretaryası politika ekibiyle birlikte kalem tutan uluslararası bir danışma komitesi (Billy Cobbett, Luca Bergamo, Carlos Moreno ve Maria Fernanda Espinosa) tarafından desteklenmiştir.

İNSANLIK İÇİN GELECEK PAKTI

Bizler, dünyanın dört bir yanından irili ufaklı, metropol, kırsal ve kentsel toplulukları temsil eden yerel ve bölgesel yönetimler ve onların birlikleri olarak, 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nin Daejeon kentinde düzenlenen 7. UCLG Dünya Kongresi'nde, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Tek Bir Topluluk Olarak Engelleri Aşıyor teması altında bir araya gelerek İNSANLIK İÇİN GELECEK Paktı'nı aşağı ıdaki şekilde kabul ettik.

YÜZ YILLIK BİR HAREKET

Gent Dünya Fuarı 1913 yılında açıldı ve ilk Uluslararası Şehirler Kongresi'ni de beraberinde getirdi. "Kentler İnşa Etme ve Topluluk Yaşamını Örgütleme Sanatı" sloganı altında bir araya gelindiğ inde, yüz yılı aşkın bir süre önce verilen mesaj açık ve netti: kasabalarımızın ve kentlerimizin planlanması, müştereklerin uygun bir şekilde yönetilmesiyle birlikte yaşamımızın göstergesi olan bir yaratıcılık ve birlikte yaratım alanıydı.

Uluslararası Kentler Birliğ i gibi tüm bu etkinlik de barış hareketinin bir ürünüydü. Etkinliğin organizatörlerinden Henri La Fontaine'in o yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanması da oldukça anlamlıydı. Gent'te, ulusal düzeyde artan siyasi huzursuzluğun ve savaş uyarılarının farkında olan yeni belediye hareketimiz, yeni bir yönetim türü aracılığ ıyla karşı karşıya oldukları zorlukların küresel boyutunu ele alan küresel bir dönüşüm arayışı doğ rultusunda bir araya geldi. Bu dönüştürücü girişim, şehir diplomasisi olarak bilinmeye başladı.

İki dünya savaşını takip eden çatışma sonrası barış inşasında, uluslararası barış hareketi tarafından tasarlanan çözümler, tam da toplumlarımızı kendi kendini yok etmenin eşiğine getirmiş olan devlet ilişkilerine odaklandı. Yine de yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan camiamızın rolü önemli olmasına karşın küçümseniyordu. Teknik işbirliğı ve eşleştirme, uluslararası sahnedeki alanımızın önemli ifade araçları ve halkları bir araya getiren, siyasi eğilimlerden bağımsız olarak aralarındaki köprüleri güçlendiren bir insanlık kültürü aracı haline geldi.

O zamanların dünyası çok tehlikeliydi. Topluluk yaşamının nihai ön koşulu olan barış artık sağ lanamıyordu; bu nedenle 1913'te tanınan kentler inşa etme ve topluluk yaşamını örgütleme sanatı, ulusal hükümetlerin çatışmalarının yerini alan kentler arası bağlantıları yoğunlaştırmak için bir adım ileri gitti.

Belediye hareketinin ruhu giderek güçlenirken, kentlerin, bölgelerin ve bunların ağlarının çok taraflı sistemde siyasi aktörler olarak daha fazla tanınmasına yönelik çağrılarının sayısı da arttı. Camiamız, ilk Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Asamblesi'nin gerçekleştirildiği Vancouver (1976) ve İstanbul'daki (1996) BM-Habitat Konferansları aracılığıyla küresel sahnedeki konumunu pekiştirdi. Belediyecilik hareketi 2013 yılında yüzüncü yılını kutladı ve sadece üç yıl sonra Yeni Kentsel Gündem'in kabul edilmesiyle birlikte tarihi bir başarı kazandı. Quito Sonuç Bildirgesi, Kent Hakkını güvence altına aldı ve Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Asamblesi'ni Bildirge'nin takip ve gözden geçirme mekanizması olarak kabul ederek örgütlü bileşenlerimizi uluslararası sistem içinde bir araya getirdi.

Bu kentsel çağda, sistematik bir dönüşüm sağ lamak için köklerimiz kucaklıyoruz. Bu dönüşüm kapsamını yerel demokrasiyi korumak, karşılıklı işbirliği yoluyla barış inşa etmek ve desantralizasyon, yerindenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, öz yönetim ve hesap verebilirlik gibi değer ve ilkelere sadık kalmak oluşturuyor.

Ancak 2020'de dünya yeniden durdu ve hepimizin birbirimizle ilişki kurma biçimi kökten, belki de sonsuza dek değişti. COVID -19 krizi, arkamızda kimi ve neyi bıraktığı ımızı bize gösteren bir büyüteç gibiydi.

Pandemi bizi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir senaryoyla karşı karşıya bırakırken, aynı zamanda inançlarımızda, eylemlerimizde ve ortaklıklarımızda ihtiyaç duyduğumuz dönüşümleri gerçekleştirmek ve tek bir topluluk olarak engelleri aşmak için bize yenilenmiş bir amaç duygusu verdi. Başarısız olmak gibi bir seçeneğimiz yoktu. Mevcut eşitsizlik seviyelerinin üstesinden gelmek, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşan çevre krizini ele almak ve artan kültürel bölünmeye meydan okumak zorundaydık.

Fakat pandeminin patlak vermesinden iki yıl sonra, dünya artık bu umut ruhuna uygun yaşıyor gibi görünmüyor. Yenilik ve değ işim, artık vizyonumuzun ana itici güçleri değil. Eylemlerimize öncülük eden şey, dayanışma değil. Dünyamızdaki kutuplaşma yeni boyutlara ulaşıyor ve bizi, bir asır önce kuruluşumuza yol açan ana daha da yaklaşıyor. Tehlike hiç olmadığı kadar yüksek.

Ancak bugün aynı karanlık yerde değ iliz. Belediye hareketi olarak daha donanımlıyız. Daha fazla noktaya ulaşabiliyoruz. Şimdiki ve gelecek nesillerin iyiliği için küresel yönetişimi güçlendirmeye kararlı çok taraflı bir sistem mevcut. BM Gelecek Zirvesi bu temel anın kilit taşı temsil edecek ve Gelecek Paketi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü etrafında ifade edilen UCLG üyelerinin ve örgütlü bileşenlerimizin katkısı olacaktır.

Yerel eylemler ile küresel eğilimler arasında köprü kuran, bölgesel bakış açısını küresel gündemlere taşıyan bir dünya için... Hepimiz için eşit hakları önemseyen ve güvence altına alan feminist bir dünya için... Bilgi sahibi, eleştirel ve güçlendirilmiş topluluklar tarafından idare edilen bir dünya için... Dayanılmaya dayalı bir dünya için...

Eşitlik odaklı bir hareket olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, yerel ve bölgesel liderlerin böyle bir dünyayı gerçeğe dönüştürmesi için gereken ortamı sağlamaya karardır.

Bunu, ortak geleceğimiz için başarmamız gerekiyor. İnsanlar için, dünya için ve yönetim için...

PAKTA DUYULAN İHTİYAÇ

Geçtiğimiz iki yıl boyunca küresel bir salgın aynı anda hem karşılıklı bağımlılığı hem de toplumlar içinde ve arasında var olan büyük ayrımı derinleştirdi. Değişen sadece zaman değil; bizler, bir çağ değişimini yaşıyoruz. Bu bölünmeleri derinleştirecek yeni kırılmalıklar ortaya çıktı. COVID ne kadar yıkıcı olsa da, hayatımızı tehdit eden üç varoluşsal ancak birbiriyle bağlantılı krizin gölgesinde kaldı: eşitsizliklerin hızla artması ve iklim acil durumu ile biyolojik çeşitlilik kaybı da dahil olmak üzere ekolojik krizler.

Ulusal hükümetler tarafından 2015 yılında kabul edilen cesur ve kapsamlı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları halihazırda büyük ölçüde rayından çıkmış durumda; ulusal hükümetler, küresel açıdan potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara yol açacak şekilde, üzerinde mutabık kalınan hedeflerin giderek daha fazla gerisinde kalıyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES) Raporları, iklimimizi stabil hale getirmek, doğayı yeniden canlandırmak ve özellikle Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri gibi Küresel Güney'in en savunmasız ülkelerinde milyonlarca insanın sıkıntı çekmesini, kayıp yaşamasını ve göç etmesini önlemek için emisyonları azaltma ve 2050 yılına kadar Net Sıfır hedefine ulaşma konusundaki kolektif başarısızlığımızın hem doğasına hem de olası sonuçlarına işaret etmeyi sürdürüyor.

Covid pandemisine verilen ilk tepkiler, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda daha şefkatli ve empatik bir dürtünün ortaya çıkmasını sağladı. Bununla birlikte, Covid sonrası dünyanın vaat edilen yeni normale geçmediği açık; aksine, sadece her zamanki gibi iş hayatına geri dönmekle kalmadı, hatta dünyamızda ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşam koşullarında belirgin bir kötüleşme oldu.

Evrensel insan hakları, barış ve demokrasi alanındaki dramatik gerilemeler ile yerleşik ırkçılık ve cinsiyetçiliğin yanı sıra yaşa ve güce göre yapılan ayrımcılıkla dünyanın pek çok yerinde zayıflatıldı, ortadan kaldırıldı veya inkâr edildi. İnsanlar ırk, cinsiyet, din, etnik köken, kültür, cinsel yönelim, yaş, sosyal sınıf ve engellilik gibi unsurlar kullanılarak ayrımcılığa uğradı, nefret söyleminde ve yanlış bilgilendirmelerde artış yaşandı; bunlar, genellikle sosyal medyanın denetlenemeyen gücü ve anonim özelliği sayesinde güçlendi. Toplumsal cinsiyete

dayalı eşitsizliklerin ve kadınlara, kız çocuklarına, yaşlılara ve engellilere yönelik günlük ve sistematik ayrımcılığın devam etmesi, küresel olarak insanlığı ırmızı ayağına çekerek kolektif yetersizliği pekiştiriyor; 21. yüzyılda dünya gençliğini etkileyen yeni sıkıntı ise gezegenimizin geleceğine yönelik olarak hissedilen ıstırap ve çevre endişesi.

Kapanmakta olan bir fırsat penceresiyle karşı karşıya olan yerel çok taraflı sistemin artık belirli bir yaşa geldiğini ve gerçekten dönüştürücü eylemler yapmada ulusal ve uluslararası ortaklara katılmaya hazır olduğunu gösterme zamanının geldiğine inanıyoruz. Gelecek Pakti'nin temelinde yatan açık ve tarihi taahhüt bu.

Pakt, başka bir yolun mümkün olduğunu ve kaynakların, entelektüel kapasitenin, becerilerin ve arzunun kolektif olarak yeterince bol olduğunu gösteren, umutla bağlanmış küresel bir girişimin parçası olmayı amaçlıyor. Eksik olan ise basmakalıp uygulamalara meydan okuma cesareti, siyasi irade ve cesur liderlik.

Bu bağlamda bizler, dünyanın dört bir yanındaki yerel ve bölgesel yönetimler olarak toplumlarımızın sürekli ve derinlemesine dönüşümüne katkıda bulunmakta kararlıyız.

Camiamız; bireysel vatandaşların, hane halklarının ve toplulukların aktif ve öncü bir rol oynamasıyla zaman içinde gerçek, somut ve sürekli eylemler gerçekleştirilmeyi amaçlıyor. Her büyüklükteki kent, kent sistemleri kavramını güçlendiren önemli sonuçlar ortaya koymuş olsa da kentler ve çevrelerindeki bölgeler arasındaki ilişkide her ikisi de karşılıklı olarak diğerinin refahına bağlı olduğundan, şimdi ve acilen dünyanın her yerinde gerçek anlamda dönüşümsel bir değişime ilham vermemiz gerekiyor. Bunu yaparken, bölünme ve çatışmanın yerine barışı destekleme gerekliliğinin ortaya konulması yönündeki acil ihtiyacı da pekiştirmeye çalışıyoruz.

Küresel olarak tüm yerel, bölgesel ve ulusal yönetimlerin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 Gündemi, Paris Anlaşması ve Yeni Kentsel Gündem taahhütlerini insan hakları anlaşmalarına uygun biçimde yerine getirme çabalarını iki kat artırmaları gerekiyor. İlerleme ve başarı sadece bugünün vatandaşlarına değil, aynı zamanda daha genç nesillere ve gelecek nesillere de fayda sağlayacak.

UCLG üyeleri ve yerel ve bölgesel yönetimlerin örgütlü bileşenleri, bu **Gelecek Pakti** vasıtasıyla uyumlu ve sürdürülebilir toplumların temel taşları olan kolektif eylem, güçlendirme, ortak sahiplenme, birlikte yaratım ve uluslararası işbirliği ve dayanışmanın gücüne olan bağlılıklarını bir kez daha ifade ediyor. Yüz yılı aşkın bir süredir hareketi inşa eden insanların omuzlarında bilinçli bir şekilde durarak, vizyonumuza ilham vermek ve taahhütlerimizi yerine getirmek için **Biz'in Gücünü** kutluyoruz.

Biz'in Gücü; belediye hareketinin kolektif sesimiz ve faaliyetlerimiz aracılığıyla daha iyi, daha güvenli, erişilebilir, barışçıl ve daha eşit bir geleceğe katkıda bulunma yönündeki arzusunu ve yöntemini özetliyor.

Ortak özelliğimiz olan insanlığı yeniden teyit ederek açgözlülüğü, ön yargıyı ve bölünmeyi reddediyor, Gelecek Pakti'mizin merkezine **ÖZENİ** yerleştirmeyi seçiyoruz. Herkes için insan haklarına ve dünyamızın bütünlüğüne gösterilen özen.

YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM LİDERLERİ OLARAK BİZLER;

Hiç bitmeyen ekonomik büyüme arayışının hem yıkıcı hem de sürdürülemez üretim ve tüketim sistemleri gerektirdiğini **kabul ediyoruz**. Bazı kısa vadeli maddi faydalara ve ilerlemelere rağmen, bu sistemlerin yaşamı destekleyen ekosistemlerimizi tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal dışlanmaya ve benzeri görülmemiş düzeyde eşitsizliğe, dolayısıyla barışı, demokrasiyi, güvenliği ve evrensel refahımızı tehdit ettiği artık çok açık. Gerçekten de mevcut kalkınma yollarımız, gelecek nesillere fayda sağlamak bir yana dursun, ekonomik, sosyal ve siyasi gücü, sayısı giderek azalan ve hesap vermeyen az sayıda insanın ve kuruluşun elinde yoğunlaştırıyor.

Sürekli GSYİH büyümesi ve sürdürülemez üretim ve tüketim arayışının yerini, herkes için sürekli iyileştirilen bir yaşam kalitesine yönelik evrensel bir arayışın aldığı, herkesin insan haklarının desteklendiği, korunduğu ve hayata geçirildiği, şefkat, paylaşım ve dayanışmaya dayalı bir gelecek **tasavvur ediyoruz**. Bunu elde etmenin tek yolu, gezegeni yeniden canlandırmak ve bizi ayakta tutan bu yaşayan dünyaya saygı duymak. Bilgi sahibi, eleştirel ve güçlendirilmiş bir vatandaşlık, ortak geleceğimizi yeniden tahayyül etmek ve yerel ve küresel ilişkileri yeniden düzenlemek için birçok varsayıma meydan okuyarak, günlük yaşamda bu kadar acil ve gerekli olan önemli değişiklikleri yönlendirmede temel ortağımız olacak. Özetle, değer sistemlerimizin tamamen gözden geçirilmesi gerekiyor.

Herkes için gerçekten eşitlik ve fırsat aramayı ve bu değerleri yansıtan yeni bir anlatıyı teşvik etmeyi **taahhüt ediyoruz**. Bu, yerel ve küresel müşterekleri koruyan, ilerlemeyi zengin ve ayrıcalıklıların değil yoksul, dışlanmış ve savunmasızların yaşamlarıyla ölçen yeni kalkınma paradigmasının oluşturulması anlamına geliyor. Bu aynı zamanda sistemlerimizi, dejeneratiften rejeneratife ve bölücüden dağıtıcıya olmak üzere, tasarım yoluyla değiştirmek anlamına da geliyor.

Ağırlıklı olarak kentsel hale gelen bir dünyada, küreselleşmenin temel unsurları olan farklı yoğunluk ve büyüklüklere sahip şehirler ağı olduğunu **göz önünde bulunduruyoruz**; kaynaklar buralarda yoğunlaşıyor, nüfus, akışlar, iş, yaratıcılık, sosyal ve kültürel yenilikler de buralara çekiliyor. Önceleri birkaç mega kentte yoğunlaşan küreselleşmenin etkileri artık her türlü kenti yeniden çiziyor. Kentsel ve bölgesel yaşam, sosyal, çevresel ve kültürel politika konularının merkezinde yer alıyor.

Bu zorluklara katkıda bulunma konusunda sorumluluklarımızı **üstleniyoruz**. Yerel ve bölgesel yönetimler olarak, hem kamuda hem de özel sektörde vatandaşların günlük yaşamlarını düzenleme ve destekleme rolümüz ve vatandaşların yaşamları ve endişeleriyle doğrudan ve günlük temas sağlayan yakınlığımız sayesinde benzersiz bir sorumluluğumuz oldu ğunu biliyor ve kabul ediyoruz. Cesur ve dönüştürücü eylemlerin birlikte oluşturulması ve uygulanmasında, yerel toplulukların acil ve süregelen ihtiyaçlarının Küresel Hedeflere ulaşarak dengelenmesi gerekiyor. Küresel sorumluluklarımızı kabul ediyor, eylemlerimizin dünyanın dört bir yanındaki ekosistemler ve toplumlar üzerindeki etkisinin de farkındayız.

Yeni yönetim ve karar alma biçimlerinin geliştirilmesinde muazzam ve heyecan verici fırsatların ortaya çıktığını ve modası geçmiş hiyerarşik ve silo halinde çalışmanın yerini tüm sistemleri kullanan bütüncül bir yaklaşımın almasının şart olduğunu **düşünüyoruz**. Bilgiyi paylaşmak ve yenilikçi çözümlere alan açmak için yeni teknolojilerden yararlanacak, bunları herkes için yaşam kalitesini sistematik olarak iyileştirmek ve hiçbir yeri ve hiçbir kişiyi geride bırakmadan dijital hakları korumak için kullanacağız. Özel sektör ve sivil toplum ise yenileyici ve dağıtıcı bir ekonominin teşvik edilmesinde kendi paylarına düşen kilit rolü oynayacak.

Hiçbir aktörün ve hiçbir yönetim alanının bunu tek başına yapamayacağını **kabul ediyoruz**. Gerektiğinde yerindenlik, paylaşılan sorumluluklar ve işbirliğine dayalı uygulama ilkelerine saygı temelinde diğer yönetim alanlarıyla ve uluslararası örgütlerle karşılıklı güç ve yetkinliklerimiz üzerine inşa edilen yepyeni ilişkiler ve ittifaklar keşfetmeyi taahhüt ediyoruz.

Başta kız çocukları olmak üzere evrensel eğitimin, özgür medyanın, ifade özgürlüğünün, temsiliyetin ve eleştirel düşüncenin, vatandaşların iyi bilgilendirilmiş ve güçlendirilmiş hale gelmesindeki önemini bir kez daha **teyit ediyoruz**. Yerel ve bölgesel yönetimler olarak sivil toplumu, özel sektörü ve diğer paydaşları kasabalarımızın, şehirlerimizin ve bölgelerimizin ilerlemesini ve istikrarını sağlamada temel ortaklarımız olarak görüyoruz.

Yerel ve bölgesel hizmetlere evrensel erişimi ve tüm vatandaşlar için eşit fırsatları genişletmeyi ve sağlamayı vadediyoruz. Bunun, kolektif eylemlerin ve bilginin tüm vatandaşlar için eşit ve evrensel olarak erişilebilir kılındığı ve insanlığın haklarına ve tek gezegenimizin sağlığına saygı gösteren yeni bir paradigma değişimi sağlamak için her düzeyde dönüşümsel politikalar gerektireceğini biliyoruz.

İNSANLIK İÇİN GELECEK PAKTI

İNSANLAR

İNSANLAR

İNSANLAR

İNSANLAR

Evrensel olan Paktımız, herkes için ve her yerde fırsat eşitliği, adalet ve hakkaniyet sağlamayı amaçlıyor. Hemşehrilerin sırtına basarak bireysel ilerleme arayışını, karşılıklı ilgi ve paylaşım yoluyla kamu hizmeti sunma ahlakıyla değiştirmeye çalışacağız. Pandemi, çağdaş yaşamı yeniden boyutlandırmanın önemini ortaya koyarak insan hareketliliğine yönelik sınır merkezli yaklaşımların ne kadar etkisiz ve adaletsiz olduğunu defalarca kanıtladı. Bu Paktın hayata geçirilmesi için gerekli olan sosyal, siyasi ve ekonomik değişimlerin ana motoru özgür vatandaşlar olacaktır; bu nedenle, bilgi sahibi ve güçlendirilmiş bir vatandaşlığın önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Bu vatandaşlığın temelini, tüm vatandaşların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güçlendirilmeleri, eğitime, kültüre ve insan odaklı yeni bir feminizm ışığı altında yürütülen politikalara evrensel erişimin sağlanması oluşturuyor. Küresel feminist belediyeçilik hareketi, kadınların ve kız çocuklarının geride bırakılmamasını sağlamanın ve yeni bir siyaset yapma biçimini teşvik etmenin merkezinde yer alacak. Sağlıklı, erişilebilir ortamlar ve herkese tarafsız hizmet veren kurumlar güveni yeniden tesis edecek, umudu, dayanışmayı ve iyimserliği artıracak, kolektif hayal gücümüzü özgürleştirecek, ülkemizde ve dünya için neyin mümkün olduğuna dair yeni bir his aşılayacak. İnsani kalkınma ve özgürleşme, herkesin sosyal sermayesinin zenginleştirilmesi, içinde bulunduğumuz geçiş çağını adil ve sürdürülebilir bir yarına doğru yönlendirme konusunda yol göstericimiz.

Bu çerçevede, insanlık için Gelecek Paktı aşağıdaki taahhütlere bağlı kalmaktadır:

1. Herkes için eşit hak ve fırsatları güvence altına almak, çeşitliliğe saygı duymak ve bunu kutlamak.
2. Barınma, sağlık, eğitim ve kültürel ve siyasi hayata katılım dâhil olmak üzere kamu hizmetlerine evrensel ve eşit erişimi teşvik etmek.
3. İfade, vicdan ve sanatsal ifade özgürlüğünü teşvik ederek vatandaşların kamusal yaşama ve karar alma süreçlerine bilinçli ve sürekli katılımını desteklemek.
4. Kültür, barış, yaratıcılık ve yaşam kalitesini merkeze alarak insani gelişime odaklanmak.
5. Yerindenlik, paylaşılan sorumluluklar, işbirliğine dayalı uygulama ve girişimcilik ilkelerine saygı temelinde herkes için insana yakışır işi ve adil ücreti garanti altına almak.
6. Gönüllü derneklerin rolünü teşvik etmek ve bakım süreçlerini gönüllü faaliyetler yoluyla kolaylaştırmak.
7. Kadınların ve kız çocuklarının vatandaşlar olarak potansiyellerine ulaşmaları için tam olarak güçlendirilmelerini sağlamak ve feminist bir siyaset yapma biçimini teşvik etmek.

8. Ev ortamları da dâhil olmak üzere vatandaşların güvenli, huzurlu ve şiddetten uzak ortamlarda yaşamalarına katkıda bulunmak.
9. Kapsayıcılığı, eğitimi ve iletişimi teşvik etmek için açık, erişilebilir ve doğrulanabilir bilgiyi ve verileri desteklemek.
10. Gezegenin sağlığına ve gelecek nesillerin refahına saygı duymak.

YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM LİDERLERİ OLARAK BİZLER;

Kentler ve bölgeler içinde ve arasında artan eşitsizliklerin, çoğu zaman yaşamın birçok yönünün metalaştırılmasından kaynaklanan etkisini **kabul ediyoruz**. Başta kadınlar, engelliler, yaşlılar ve kentlerdeki yoksullar olmak üzere ötekileştirilmiş toplulukların ihtiyaçları yeterince ele alınmadı, bu da sosyal dışlanma ve özel parçalanmanın keskin bir şekilde hızlanmasına neden oldu. Her zaman yoksul ve savunmasızlara odaklanan zorla tahliyelerin, yerinden edilmelerin ve mülksüzleştirmelerin geri dönüşüne, toplumsal cinsiyet uçurumunun genişlemesine ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artmasına bilhassa tanık olduk.

Eşitsizliklerin köklerini ele almak için gelir farklılıklarını önemli ölçüde azaltmamız, siyasi katılımı artırmamız, erişilebilirlik engellerini ve marjinalleştirilmiş grupların karşılaştığı ayrımcılığı ele almamız gerektiğini **anıyoruz**.

Evrensel kalkınma gündemlerinin ve insan hakları belgelerinin, hizmetlere erişimi, insanların kamusal yaşam haklarına katılımını, kapsayıcı ortamların sağ layıcısı olarak bakımı ve topluluklarımızla birlikte yaratımı sağlamak için hâlihazırda bir çerçeve sunduğunu **kabul ediyoruz**. Vatandaşlık, oy hakkı, saygınlık, insana yakışır iş ve ücret, toplumsal kimlik ve özgürlük konularına bağlılığımızı bir kez daha teyit ederken, kalkınma yollarının insan haklarını merkeze alması gerektiğini vurguluyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini, hizmetlere ve kamusal alanlara erişimi stratejimizin merkezine yerleştirerek eşitsizliğin köklerini ele alacağımıza **söz veriyoruz**. Ayrıca, bir insan hakkı ve kapsayıcılığın ön koşulu olarak erişilebilirliği, evrensel barınma haklarını aktif bir şekilde desteklemeyi, zorla tahliyeleri kapsayıcılığı ve katılımı teşvik eden politikalarla değiştirerek gayri resmi yerleşimlerin ihtiyaçlarına bilhassa özen göstermeyi taahhüt ediyoruz.

İhtiyacımız olan geleceğe yönelik vizyonumuz, tüm şehirlerde ve bölgelerde barış ve refahın yapı taşı olarak yerel toplumun kültürel köklerini, ifadelerini ve kaynaklarını keşfetme, yaratma, paylaşma, bunlardan yararlanma ve koruma hakkı gibi yenilenmiş kültürel haklarla evrensel vatandaşlık olarak şehir hakkını birleştirerek temel hizmetlere evrensel erişimi ve temel hizmetlerin yeniden tanımlanmasını kolaylaştırmalıdır. İnsanı her koşulda merkeze almak ve bilimi, teknolojileri, yapay zekâyı ve girişimciliği insanlığın hizmetine sunmak. Dünya çapında pek çok şehirdeki ve topluluktaki çoğu insanın yaşam tarzını etkileyen sınır ötesi yerelliklere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

İNSANLIK İÇİN GELECEK PAKTI

GEZEĞEN İÇİN GELECEK PAKTI

GEZEĞEN

GEZEĞEN

GEZEĞEN

GEZEĞEN

Dünyamız gezegen sınırlarını aşarken bile milyarlarca insanın hala en temel hizmetlere bile erişemiyor olması üzücü bir gerçek. Bu tür istisnalar, kaynak yetersizliğinin bir sonucu değil, bilinçli bir politika tercihi. Mevcut tüketim ve üretim sistemlerimiz hem sürdürülemez hem de yıkıcı olduğundan giderek artan bir adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden oluyor. Gezegen İçin Pakt, doğayla olan kolektif ilişkimizi dönüştürme ve yerel ve bölgesel yönetimlerin ortak geleceğimiz için iklim değişikliğini hem azalttım hem de uyum merceğinden ele alan, varlık olarak anlayışımızı şekillendiren değerleri yeniden analiz eden, küresel düşünüp yerel hareket ettiğimiz, doğaya olumlu bakan ve etkileşimsel eşitsizlikleri ciddi bir şekilde ele alan yollar geliştirdiğimiz yeni bir vizyonun oluşturulmasına öncülük etme ihtiyacını vurguluyor. Bu noktada geçim kaynaklarını ve yerel girişimleri yeniden üretmemize olanak tanıyan her türden alan olarak yakınlığı ve yaratıcı koruma alanlarını teşvik ediyoruz.

Bu çerçevede Gezegen İçin Gelecek Pakti aşağıdaki taahhütlere bağlı kalmaktadır:

1. Kent planlamasını tüm vatandaşlar için daha sürdürülebilir ve adil uygulamaları destekleyecek şekilde yeniden tasarlamak.
2. Mal ve hizmetlerdeki gerçek ve tam üretim maliyetlerini yansıtmak ve bunların maliyet ve/veya etkilerini dışsallaştırmamak.
3. Büyüme ve ekonomik performans yerine yaşam kalitesini ve refahı temel alan yeni göstergeleri teşvik eden ve şehir sistemlerini çevrelerindeki hinterlandlara bağlayan yerel ekonomik kalkınma politikalarını geliştirmek.
4. Yerel toplulukları biyoçeşitliliğin, suyun, çevrenin ve gezegenin korunmasında merkezi bir rol oynamaları için güçlendirmek, yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi korumak için yerel istihdamı yeniden yaratmak, kaynakları optimize etmek.
5. Daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek için acil bir öncelik olarak yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş.
6. Kentsel çevreyi korurken tüm insanların etkili ve uygun fiyatlı hareketine öncelik veren kentsel hareketlilik sistemlerini teşvik etmek.
7. Temel hizmetleri herkesin en az seyahatle ulaşabileceği kadar yakın mesafelerde sağlamak.
8. Gıdaya erişimi ve gıda kalitesini, gıda güvenliğini ve egemenliğini ve dirençliliği teşvik eden, devletin tüm alanları tarafından yönetilen ve iyileştirilen sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda sistemlerini desteklemek.
9. Yıkıcı modellerden onarıcı modellere geçiş için simit (doughnut) ekonomisinin potansiyelinden yararlanmak.
10. Çevresel faydaların ve külfetlerin tarihsel olarak eşitsiz dağılımını düzeltecek mekanizmaları belirlemek ve dirençlilik sistemlerini birlikte oluşturmak.

YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM LİDERLERİ OLARAK BİZLER;

Yerel ve bölgesel yönetimlerin, doğal kaynakların aşırı tüketiminden biyoçeşitliliğin, okyanusların, toprağın, toprak altının ve atmosferin korunmasına acilen geçmesi gerektiğini **kabul ediyoruz**. Yerel ve bölgesel yönetimler, farkındalığın artırılmasında ve yeni üretim ve tüketim modellerinin birlikte oluşturulmasında belirleyici bir rol oynayacak.

Bilgi sahibi ve güçlendirilmiş vatandaşların dönüşümün en etkili vektörleri olduğunu kabul ediyor, piyasanın ve devletin ihtiyaçlarını dengelemek için yeni yaklaşımların gerekli olduğunu **anlıyoruz**. Ancak tüm bunlar küresel müştereklerin tanımlanması ve korunmasına dayanıyor. Yerel ve bölgesel yönetimlerin, genel bir sistem içerisinde aracı şehirlerin rolüne özellikle dikkat ederek yeni politika yaklaşımlarının formüle edilmesinde belirleyici bir rolü var. Ekolojik krizlerin üstesinden gelebilmek için tüm yönetim kademelerinin uygun mali araçları harekete geçirmesi sağlanmalı.

Mevcut üretim ve tüketim biçimlerinin hem yıkıcı hem de tamamen sürdürülemez olduğunu **kabul ediyoruz**. İklim acil durumu, çevresel bozulma ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığında, toplum, ekonomi ve doğa arasındaki ilişkiyi dönüştürmek için yeni üretim, tüketim ve günlük yaşam biçimlerine acil geçiş yapılması gerekiyor. Yeşil finansal araçların taksonomilerinin ve fırsatlarının uygulanması konusunda kapasite geliştirme, bu krizlerin ele alınmasında kilit öneme sahip olacak.

İklim, su ve biyoçeşitlilik krizlerini ele almaya ve sürdürülebilir, kapsayıcı ve çevreye duyarlı üretim ve tüketim modelleriyle ekonomiyi yeniden canlandırmaya, iklim eylemi ve dayanıklılık inşasının doğuracağı faydalarının adil ve eşit dağılımını teşvik etmeye ve değerli bir kamu yararı olarak yakınlık yoluyla şehir ve bölgelerimiz için zorluklara uygun olarak yerel ekolojik, ekonomik ve sosyal değer yaratma ile başka bir günlük yaşam biçimi geliştirmeye **söz veriyoruz**.

İhtiyacımız olan geleceğe yönelik vizyonumuzda, sıfır karbon ve yerel dayanıklılığa geçişte olağan işlerin ötesine geçerek sürdürülebilir, eşitlikçi ve dirençli şehirlerin ve toplulukların inşasında radikal değişimi teşvik etmek öncelikli olmalıdır. Kent ve bölgelerimiz için bu eylemleri hem acil hem de uzun vadeli bir perspektiften ele alan ve doğanın haklarını kendi hakkımız gibi gören bir vizyon geliştirmeye kararlıyız. Ayrıca iklim krizi, öz sermaye, kamu-özel ortaklıkları veya karma finansal araçlar yoluyla özel sermaye harekete geçirilmeden çözülemez. Taksonomiler, farklı standartlardan kaçınmak için yeşil finansal ürünlere sermaye girişini kolaylaştırmak, daha yüksek piyasa likiditesi ve karşılaştırılabilirlik için net kriterler tanımlamalıdır.

YÖNETİM İÇİN GELECEK PAKTI

YÖÖNETİM

YÖÖNETİM

YÖÖNETİM

YÖÖNETİM

Yönetim ve Demokrasi İçin Pakt, Ortaklık içinde yönetimin yeniden tanımlanması çağrısında bulunuyor. Bu doğrultuda tüm vatandaş ve toplulukları karar alma sürecinin merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor. Bu, GSYİH'nin yerini alacak temel ölçüt olarak evrensel bir yaşam kalitesini teşvik etmek, barış ve refah inşasına kasabalardan, şehirlerden ve bölgelerimizden başlamak, yargı alanlarının ötesinde çeşitlilikleri içinde eşit ve adil muamele gören, bilgi sahibi ve güçlendirilmiş vatandaşlardan oluşan bir dünya yaratmak, herkes için onurlu ve haklara sahip olunan bir yaşamın yapı taşı olan yeni bir vatandaşlık kavramı inşa etmek anlamına geliyor. Güvenliğe öncelik veren yaklaşımların vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayamayacağını kabul ederek yerel ve bölgesel yönetimleri güvenlik ve özgürlük arasında köprü kurabilecek bir alan olarak konumlandırıyor. Pakt, vatandaşların hak ve ihtiyaçlarına hizmet eden, yenilenmiş bir demokrasi çağrısı yapıyor. Pakt ayrıca iyi kaynaklara sahip desantralizasyon ve yerindenlik ile aktif ve bilinçli bir sivil katılım için yenilenmiş bir itici güç çağrısında bulunuyor.

Her düzeyden vatandaşlar, kurumlar ve toplumlar arasında güven tesis etmenin yanı sıra insan haklarının ve demokratik değerlerin korunması, demokrasilerimizi güçlendirmek ve daha adil, daha kapsayıcı ve etkili bir uluslararası sistem inşa etmek için temel bir ön koşuldur. Yönetim İçin Pakt, daha temsili, kapsayıcı ve etkin bir çok taraflı sistemin yeniden inşası için temsil ve katılımın; karar alma süreçlerinde kapsayıcılık ve güçlendirmenin; yönetimin tüm kademelerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliğin yeniden tesis edilmesine duyulan acil ihtiyacın önemini vurgulayarak yerel demokrasiyi eylemin merkezine yerleştirir. Bunun için vatandaşların kamusal yaşama ve karar alma süreçlerine anlamlı bir şekilde katılımını temin etmek üzere gerekli kaynakların sağlanması ve kapasitenin geliştirilmesi gerekiyor. Demokratik yönetimin merkezinde ortak sorumluluk ve etkin vatandaşlık yer almalıdır. Yönetimler, açık ve tutarlı politikalar uygulayarak, yönetimin tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlayarak, hukukun üstünlüğünün tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve yaptırımların kesinliğini temin ederek belirleyici katkılarda bulunabilir.

Hesap verebilirliği teşvik etmek için açık ve şeffaf verilerin yanı sıra hükümet politikalarının kamusal inceleme, tartışma ve müzakere yoluyla bağımsız bir şekilde incelenmesine yönelik alanın korunması da elzemdir.

Bu çerçevede, Yönetim İçin Gelecek Paktı aşağıdaki taahhütlere bağlı kalmaktadır:

1. Küresel eyleme giden yolda kapsayıcı, katılımcı, sorumlu ve hesap verebilir, çok seviyeli bir yönetişimi teşvik etmek.

Tüm hizmetler için dengeli gelir yaratılmasını ve adil fiyatlandırmayı kolaylaştırmak için şeffaf bütçelemeyi ve hükümet politikasının vatandaşların ve gezegenin uzun vadeli ihtiyaçlarını dengelemesini sağlamak.

3. Tüm kamu kurumlarını korumak ve tanıtmak, adalet sisteminin bütünlüğünü ve bütün vatandaşlar için eşit erişim sağlamak.
4. Küresel müştereklerin daha iyi korunmasının yanı sıra daha fazla kamu malının ve hizmetinin sağlanması için kamu kurumlarını güçlendirmek.
5. Politika yapma ve karar alma süreçlerine bilim camiasını, sivil toplumu ve yerel toplulukları dâhil etmek.
6. Özellikle dijital alanda kutuplaşmayı ve genişleyen kültürel uçurumu körükleyen yanlış bilginin yayılmasıyla mücadele etmek ve nefret söylemi, tehdit ve şiddete karşı koymak için doğru, bağımsız ve hesap verebilir bilgi kaynaklarını teşvik etmek.
7. Yönetimin tüm kademelerinde feminist bir liderlik ve güç paylaşımı çağrısında bulunmak.
8. Yerel düzeyde daha iyi planlama ve yatırım için güvenli gelir akışları sağlamak üzere yerel finansmanı güçlendirmek ve mali mimariyi gözden geçirmek.
9. Küresel gündemlere anlamlı bir katılım ve karar alma organlarında temsil yoluyla çok taraflılığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak.
10. Yerel ve bölgesel yönetimlerin için geleceğine ilişkin rolünü mevzuatın ve iş sağlamanın ötesine taşıyarak zaman kavramını bir para birimi, zamanın kullanılabilir olmamasını ise ele alınması gereken bir dışlanma biçimi olarak kabul etmek.

YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM LİDERLERİ OLARAK BİZLER;

Vatandaşlar ile onlara hizmet etmesi ve onların haklarını güvence altına alması gereken kurumlar arasındaki güven eksikliğinin hem yönetişimi hem de ana akım kurumları olumsuz etkilediğini **kabul ediyoruz**. Demokratik uygulamaların, sistemlerin ve kurumların, vatandaşların ihtiyaçlarına ve isteklerine daha iyi cevap verebilmek için ortak sorumluluğu ve kamusal kararlar üzerinde toplumsal kontrolü teşvik edecek şekilde yaratıcı olarak yenilenmesine büyük bir ihtiyaç var. Bu temel anda, demokrasinin ve vatandaşlığın yenilenmesi büyük ölçüde hukukun üstünlüğünün tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Toplumların isteklerine ve gezegenin ihtiyaçlarına cevap veren farklı bir dizi önceliği yansıtan ve yeniden şekillendirilmiş çok düzeyli bir yönetişimin oluşturulması gerekecek.

Yerel ve bölgesel yönetim seviyelerinin, daha katılımcı, hesap verebilir ve şeffaf yönetim sistemlerinin şekillendirilmesinde, katılımcı mekanizmaların yerel toplulukların farklı ihtiyaç ve isteklerine göre harmanlanmasında, sistemli, yer temelli ve uzun vadeli bir demokratik yaklaşımın sürdürülmesinde kritik bir rol oynadığını **anlıyoruz**.

Demokratik kurumlarımızı yenileme sürecinin, ortaklar olarak vatandaşlar, sosyal hareketler, sivil toplum ve özel sektörle birlikte bilinçli bir şekilde yaratılması gerektiğini **biliyoruz**.

Demokrasilerin ve vatandaşlığın güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için çaba göstereceğimize ve uluslararası yönetim mimarisinde ihtiyaç duyulan reforma katkıda bulunacağımıza **söz veriyoruz**. Yerel ve bölgesel kurumları, değer temelli ve hak odaklı yeni bir toplum sözleşmesinin hazırlanması yoluyla daha verimli, duyarlı ve ilgili hale getirerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve haklarını yeniden tesis etmeyi taahhüt ediyoruz. Tüm vatandaşlar ve toplumlar için ortak bir hizmet sunmak amacıyla ulusal yönetimlerle açık, yapıcı ve sürekli bir yapısal diyalog sürdürmeyi vadediyoruz. Gelecek nesillerin, yerel demokrasinin sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirilmesinden faydalanmasını sağlamak üzere küçük, orta ve büyük ölçekli şehirler ve metropollerden oluşan bir şehirler arası sistemin geliştirileceğini, kent-kır sürekliliğinin güçlendirileceğini ve bu sistemin ilgili yerel ve bölgesel alanlarla bağlantıları güçlendirirken küreselleşmeyi de entegre edeceğini taahhüt ediyoruz. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 'in reform sürecinde yaratıcı, yapıcı ve etkili bir sese sahip olarak ve 2023 SKA Zirvesi, 2024 Gelecek Zirvesi ve 2025 Dünya Sosyal Zirvesi de dahil olmak üzere kilit uluslararası zirvelere ve forumlara önemli katkılar sağlayarak çok taraflı sistemin yeniden canlandırılmasına aktif bir şekilde katkıda bulunmayı vadediyoruz.

İhtiyaç duyduğumuz geleceğe ilişkin vizyonumuz; vatandaşların gücüne dayanan, yönetimin tüm alanları arasında yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve dayanışmaya olanak tanıyan insan, hak ve bakım merkezli demokrasileri kapsamaktadır. Yenilenmiş, ağ tabanlı ve etkin birçok taraflı sistem için yerel ve bölgesel yönetimlerin merkezi rolü. Küresel zorlukların ancak yerel zorluklarla başa çıkılarak çözülebileceği ve yerel zorlukların da küresel zorluklara bağlı olduğu gerçeğini kabul eden çok taraflı bir sistem. Tüm seslerin ve yönetim alanlarının karar alma süreçlerine dâhil edilmesini sağlamak için mevcut olan çok sayıda şehir ve yönetim sistemini dikkate alan kapsayıcı bir sistem.

PAKTIN HEDEFLERİ

Kasabalar, şehirler ve bölgeler, sokaklarımızı, kültürümüzü ve toplumumuzu şekillendiren tüm insanların yaratıcılığı, enerjisi ve hüneri sayesinde tarih boyunca her zaman gelişti ve zenginleşti. Tarih, yönetilenlerin süregelen rızası ile yönetimin meşruluğu ve gücü arasındaki önemli bağlantıları gösteriyor.

Bu Gelecek İçin Pakt ile yerel ve bölgesel yönetimlerin, gezegeni gelecek nesiller için korurken, küresel ve yerel ortak mallar üzerindeki haklarını da koruyarak, vatandaşlar ve toplumlar için daha adil ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesini teşvik etme konusundaki kritik rollerini ve sorumluluklarını benimsediklerini teyit ediyoruz.

Bilgi sahibi ve güçlendirilmiş vatandaşların duyarlı ve hesap verebilir yönetimler tarafından desteklendiği ve doğanın kentsel ekosistemlere entegre edilmesi ve kentsel ve doğal ortamlar arasındaki ikiliğin kırılması da dahil olmak üzere, insanların ve doğanın denge içinde geliştiği, doğa ve gezegenle dönüştürülmüş bir ilişkinin merkezi önemini bilhassa vurguluyoruz. Bu ilişkiler karşılıklı saygı ve güven üzerine inşa edildiği ölçüde başarılı olacak. Böyle bir saygı ve güven, şehirlerin eş zamanlı coğrafi, zamansal, sosyal, duygusal, kültürel ve dijital olan yerel gerçekliklerden, ilişkilerden ve yakınlıklardan faydalanmasını sağlarken farklılıkların, rekabet eden önceliklerin ve çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesine olanak tanıyacak. Bu Pakt, herkes için evrensel Şehir Hakkının hayata geçirilmesi için bir yol sunuyor. Bu hak, toplumların gücünü meydana getiren çeşitliliği memnuniyetle karşılayıp geliştirerek açık diyalogu, eğitimi ve ilgi ve paylaşım kültürünü teşvik ediyor.

Bu Pakttan hareketle, yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan seçmen kitemizin çok taraflılığa ve uluslararası işbirliği ve dayanışmanın merkeziliğine olan bağlılığını ve eşitlik, empati ve dayanışmaya olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Vatandaşlığın sorumluluk, hakkaniyet, nesiller arası ve nesiller ötesi dayanışma, haysiyet, nesiller arası ayrımcılık yapmama ve yaşamın sürdürülebilirliği ilkelerine dayalı olarak hem haklar hem de sorumluluklar içerdiğinin kabul edilmesi merkezde yer alıyor.

Sadece programımızda değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ortak Gündemimiz raporunun uygulanmasında ilham ve liderlik sağlayarak bakımın merkeze yerleştirilmesinde belirleyici bir rol oynamak için Küresel Feminist Belediye Hareketi haline gelmeye çalışacağız. Dahası, geleceğimizi üzerine inşa edeceğimiz zemin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasinin sağlam zemini olacaktır.

UCLG, bu hedeflere ulaşmak için son birkaç yıl içinde bilinçli bir şekilde kapsayıcı ve küresel bir platform oluşturdu ve üyelerini harekete geçirerek Gelecek İçin Pakt'ın hayata geçirilmesinde merkezi bir rol oynayan stratejik ortaklıklar kurdu. Bu nedenle, yerel ve bölgesel yönetim ağlarının birleşik ve küresel sesinin en etkili şekilde harekete geçirildiği Küresel Görev Gücü'ndeki ortaklarımızla birlikte bu Paktın hedeflerini takip edeceğiz.

Bu Paktın 2030'dan sonraki uluslararası kalkınma gündemlerine doğrudan hitap etmesi için çaba gösterecek ve örgütlü bileşenlerimizin BM Gelecek Zirvesi'ne katkı sunmasını sağlayacağız.



İNSANLIK İÇİN GELECEK
PAKTI

